

# HET GOEDE LEVEN



De Open Hof en ZuidWest

**PROGRAMMA VERDIEPING, INSPIRATIE EN SAMENKOMEN 2020-2021**

**PROTESTANTSE GEMEENTE VEENENDAAL**

# HET GOEDE LEVEN

---

**PROGRAMMA VERDIEPING, INSPIRATIE EN SAMENKOMEN 2020-2021**

**PROTESTANTSE GEMEENTE VEENENDAAL**

---



**De Open Hof en ZuidWest**

## Protestantse Gemeente Veenendaal

### VERDIEPING, INSPIRATIE EN SAMENKOMEN (V.I.S.)

Programma 2020-2021

Thema: 'Het goede leven'

Voor u ligt een nieuw boekje met een programma van V.I.S.: Verdieping, Inspiratie en Samenkomen. Een nieuwe naam op een vertrouwd boekje met activiteiten en lezingen. Voor u samengesteld door de beide commissies van De Open Hof en ZuidWest. 'Het Goede Leven' is het PKN jaarthema. Mogelijk kwam dat voor u afgelopen jaar in een ander perspectief te staan? Hoe dan ook: we gaan verder. Samen. En dus: We hopen je te ontmoeten! Het is wel afwachten hoe de richtlijnen van de RIVM zich ontwikkelen. Houd kerkblad en website dus in de gaten.

Tenslotte en misschien wel het belangrijkste van deze intro : ons programma is samengesteld voor jong en ouder. Maar we willen onze jongere geïnteresseerden speciaal uitnodigen om deel te nemen. We hebben jullie nodig om ons doel te bereiken! Ook tips en reacties om hier nog beter in te slagen zijn van harte welkom. Ons doel is immers Verdiepen, Inspireren en Samenkomen. En dat betreft ook jou/u! Welkom dus.

Namens de beide commissies,

Corinne Kleter (De Open Hof)  
Tine Stegenga (ZuidWest)



## BIJBELKRING

Aan de hand van de Bijbel gaan wij met elkaar in gesprek. Waarbij we de tekst verkennen, toelichten en de betekenis vertalen naar ons eigen leven en situatie. Het richtinggevend thema is: 'Geloven met het hart'. Een zegenrijke route met ruimte voor ieders inbreng. Iedereen is welkom om mee te doen, waarbij we vanuit respect met elkaar omgaan.

<b>Datum</b>	1 <sup>ste</sup> donderdag van de maand
<b>Startdatum</b>	donderdag 3 september; 8 oktober (1x op 2e donderdag); 5 november en 3 december; 7 januari, 4 februari, 4 maart en 1 april.
<b>Plaats</b>	Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
<b>Tijd</b>	19.30 tot 21.00 uur
<b>Leiding</b>	Joop van Dijk (gepensioneerd voorganger)
<b>Contact</b>	07vandijk.joop@gmail.com, 06-4000 57 22



Groeien in gemeenschap, geloof en gastvrijheid



## De Gemeente Groei Groep

In de wijkgemeente De Open Hof zijn er momenteel zo'n 4 zogeheten "Gemeente Groei Groepen" (GGG) actief. De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij je met- en van elkaar leert om te groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In al de groepen willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is, vinden wij, goed als gemeenteleden met elkaar meelevend, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof, rond een open Bijbel.

De basisgedachte achter de GGG is om in een veilige omgeving samen zoekend het geloof met elkaar te delen en te luisteren naar elkaars geloofsbeleving. Iedere groep kiest zelf welk materiaal er gebruikt wordt. In het afgelopen seizoen waren er groepen op dinsdagavond, woensdagochtend, woensdagavond en donderdagavond. Hoe het komend seizoen eruit gaat zien lees je in het kerkblad Samen Eén of kun je vernemen via Hans van der Voorde.

## Bachcantates, een onuitputtelijke bron

Al zoveel cantates beluisterd en toch steeds weer verrast! Hopelijk de luisteraars ook. In ieder geval komen cantate 44 "Sie werden euch in den Bann tun" en cantate 18 „Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt“ en waarschijnlijk ook cantate 63 „Christen, ätzt diesen Tag“ aan bod.

Net als vorig jaar zullen we iets meer aandacht geven aan de verbinding van tekst en muziek. Bij Bach is dat vaak een twee-eenheid. U hoeft geen kenner van Bach's werk te zijn om een liefhebber van zijn muziek te worden.

U bent 2 avonden welkom in de Petrakerk. Graag aanmelden!

<b>Data</b>	één keer in de twee weken
<b>Plaats</b>	Bij één van de deelnemers thuis
<b>Contact en info</b>	Hans van der Voorde, 511296, havoorde@kpnmail.nl

<b>Datum</b>	maandag 21 september en 28 september
<b>Plaats</b>	Kerkzaal Petrakerk, Dennenlaan 5
<b>Tijd</b>	20.00 – 22.00uur (vanaf 19.45 koffie/thee)
<b>Aanmelding</b>	Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl



Speurtocht naar onbekende schatten

## Taizé-vieringen

Taizé ligt in het midden van Frankrijk, ten noorden van Lyon. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. De broeders hebben zich voor het leven verbonden om materiële en geestelijke goederen te delen, om celibatair en in grote eenvoud te leven. Nu telt de gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, van katholieke en van protestantse afkomst, uit meer dan vijfentwintig landen.

Vanaf het einde van de jaren vijftig vinden jongeren vanuit de hele wereld de weg naar Taizé. Ze nemen er deel aan wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning. Ook in onze gemeente worden sinds een aantal jaren Taizé-Vieringen gehouden. Deze vieringen zijn er voor iedereen, -jong maar ook ouder-, die zich aangetrokken voelt tot stilte en meditatie volgens de gedachte van de kloostergemeenschap van Taizé: Vieringen van zingen, lezen, stilte, gebed, muziek en het aansteken van kaarsen.

## Hedendaagse religieuze koormuziek

We starten in Engeland, ja natuurlijk; steken dan over naar Skandinavië, vervolgen onze weg maar de Baltische landen om via Duitsland terug te keren naar Nederland. Maar misschien kiezen we ook nog wel een omweg via.....??????

U bent van harte welkom in de kerkzaal van de Petrakerk om mee te luisteren en mee te genieten. Graag aanmelden!

**Data 2020** zondag 27 september, 8 november  
**Data 2021** zondag 10 januari, 14 maart en 30 mei  
**Plaats** Kerkzaal Petrakerk, Dennenlaan 5  
**Tijd** 19:00-19:30 uur  
**Contact** Saskia van der Heide, 543058, sheidevd@ziggo.nl

**Datum** maandag 5 oktober 2020  
**Plaats** Kerkzaal Petrakerk, Dennenlaan 5  
**Tijd** 20.00 – 22.00uur (vanaf 19.45 koffie/thee)  
**Leiding** Gerard Hörchner  
**Aanmelding** 513613, ghorchner@planet.nl



Ds. René de Reuver



## De kerk voor 17 miljoen

Als scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland en als pastor in crisistijd, is René de Reuver inmiddels een van de bekendste gezichten in kerkelijk Nederland.

Sinds maart 2020 verscheen hij vaak op televisie, in online diensten en in interviews en altijd met een positieve en inspirerende boodschap die teruggaat naar de kernwaarden en kernwoorden van ons geloof. Tijdens deze lezing neemt hij ons mee in een korte terugblik naar de kerk die we waren vóór Corona, de impact van de crisis zelf en in een vooruitblik naar de kerk die we willen, of misschien wel móeten zijn.

Wat is dat voor kerk? Een volwassen, moderne en open kerk voor 17 miljoen medelanders, die midden in de maatschappij staat, het goede voorbeeld geeft, de handen uit de mouwen steekt en meegaat met haar tijd? Of is dat een kerk die vasthoudt aan vertrouwde tradities, aan bidden en werken, pastoraat en diaconie en vertrouwen op (de wil van) God?

## Open Thomaskring

De Thomaskring hoopt ook in het komende seizoen haar werk voort te zetten. De kring richt zich op gemeenteleden uit beide wijken. Voor de deelnemers zijn nieuwe, vaak vrijzinnige, gedachten over geloof en leven bespreekbaar in een sfeer van onderling vertrouwen. Degenen die een enkele keer van de vijf bijeenkomsten willen meemaken zijn ook welkom.

Het komend seizoen willen wij ons per avond concentreren op een op dat moment actueel theologisch en/of filosofisch onderwerp zoals weergegeven in de christelijke dagbladen. Inspraak van alle deelnemers wordt op prijs gesteld. De keuze van het onderwerp zal tijdig voorafgaand aan de vergadering aan de deelnemers worden bekend gemaakt en als zodanig worden toegezonden.

**Datum** dinsdag 6 oktober  
**Plaats** Het Trefpunt, Petrakerk, Dennenlaan 5  
**Tijd** 20.15 – 22.00 uur  
**Contact** Hans Kroon, 554622, hansenlidykroon@gmail.com

**Data 2020** donderdag 15 oktober, 26 november  
**Data 2021** donderdag 28 januari, 25 februari en 25 maart  
**Plaats** Trefpunt bij de Petrakerk, Dennenlaan 5  
**Tijd** 20.00-22.00 uur  
**Aanmelding** Henri Lugtigheid, 541554, hj@lugtigheid.nl  
Marise Wiersma, 513548, j.enm.wiersma@kpnmail.nl



En hoe doe jij je eigen boodschappen?

## Maaltijd Wereldvoedseldag

Wereldvoedseldag betekent aandacht voor de voedselproblematiek. Een initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN en ondersteund door het Werelddiaconaat. Productie, verdeling, verspilling, verduurzaming, het kan en moet beter. De belangstelling van vorig jaar zet ons aan om opnieuw een avond te organiseren met een korte inleiding en daarna samen een sobere, voedzame en duurzame maaltijd te nuttigen. Wilt u meehelpen deze te bereiden en/of te gebruiken dan kunt u zich tzt aanmelden via intekenlijsten in de kerken.

Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp, 2 bevriende studenten, willen deze keer tijdens een korte inleiding met ons nadenken over duurzaam eten en consumenten inspireren om een stap te zetten door een “verantwoord rondje door de supermarkt”.

**Datum** vrijdag 16 oktober  
**Plaats** Het Trefpunt, Petrakerk, Dennenlaan 5  
**Tijd** 17.45-20.00 uur, koffie/ thee vanaf 17.30 uur  
**Kosten** € 5,-  
**Contact** Ada Westerink, 542232, ada.westerink@gmail.com  
Ada Coppoolse. 555631, adacoppoolse@gmail.com



De wegen die uiteengingen...

## Jodendom en christendom in de eerste eeuwen

Tegenwoordig is het christendom de grootste wereldgodsdienst. Over de hele wereld zijn kerken en gelovigen te vinden. Toch begon het christendom heel klein: als een beweging binnen een andere godsdienst, het jodendom. Hoe is het zover gekomen dat christendom en jodendom afzonderlijke godsdiensten werden? Hoe komt het dat het christendom een wereldreligie werd, terwijl het jodendom een relatief kleine godsdienst bleef voor één volk? In deze lezing gaan we op zoek naar de oorsprong van twee godsdiensten die samen tot op de dag van vandaag de cultuur, samenleving en politiek diepgaand beïnvloeden. Om dat te begrijpen, moeten we terug naar het begin.

Dr. Bart Wallet is politiek en religiehistoricus aan de Vrije Universiteit Amsterdam, directeur van het HDC Centre for Religious History aan diezelfde universiteit en docent joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam.

**Datum** donderdag 29 oktober  
**Plaats** Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86  
**Tijd** 20.00 uur (koffie en thee vanaf 19.45)  
**Kosten** € 5,- (inclusief consumptie)  
**Contact en aanmelding** Koos de Mooij, 0638434328, koosdemooij@yahoo.co



Marga Haas

## Mystiek voor het dagelijks bestaan

Mystiek – een term die je wel eens hoort, maar wat moet ik me erbij voorstellen? En wat heeft het mij te zeggen in mijn gewone dagelijkse leven? In de eerste helft van de vorige eeuw schreef de Britse Evelyn Underhill veel over dit onderwerp. Zonder enige theologische opleiding maakte ze zichzelf wegwijs in het gebied van mystiek, godservaringen en spiritualiteit. Ze hield in 1936 vier radiotoespraken over 'Het spirituele leven'; die werden gepubliceerd in een boekje met dezelfde titel. In mei 2019 verscheen voor het eerst een Nederlandse vertaling ervan. Een kleine eeuw geleden geschreven, maar tijdloos. Underhill geeft de lezer een heldere kijk op hoe God en ons dagelijks leven met elkaar zijn vervlochten en op elkaar inwerken.

Marga Haas ([www.margahaas.nl](http://www.margahaas.nl)) is een van de vertalers van 'Het spirituele leven'. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.



Lezing door Bert Wisgerhof

## Requiem 'aeternam'

Door de eeuwen heen hebben componisten zich laten inspireren door de tekst en de gregoriaanse melodie van het Requiem, de dodenmis van de rooms-katholieke kerk. De tekst riep bij de hoorders zowel gevoelens van schrik en vertwijfeling op als van hoop en vertroosting. In de loop van de tijd was de Requiemtekst ook aan kleine veranderingen onderhevig.

Tijdens deze bijeenkomst verkennen we tekst en muziek. We luisteren naar fragmenten van composities van de 15de tot en met de 20ste eeuw, van Dufay via Mozart naar Duruflé. En we proberen te ontdekken met welke middelen componisten hun hoorders wilden bereiken.

**Datum** dinsdag 3 november  
**Plaats** Het Trefpunt, Petrakerk, Dennenlaan 5  
**Tijd** 20.00 – 22.00 uur  
**Contact** Tine Stegenga, 521222, [zw-ouderling-vz6@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-ouderling-vz6@pkn-veenendaal.nl)

**Datum** donderdag 5 november  
**Plaats** Het Trefpunt, Petrakerk, Dennenlaan 5  
**Tijd** 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.45  
**Contact** Tine Stegenga, 521222, [zw-ouderling-vz6@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-ouderling-vz6@pkn-veenendaal.nl)





Een ecologische benadering van de Joodse spijswetten

## Hors Normes (buitengewoon)

Deze Franse film (In het Engels: 'the Specials') uit 2019 was de slotfilm op het filmfestival in Cannes en dat is een terechte eer. Deze film zet je tot nadenken over hoe er wordt omgegaan met 'buiten-gewone' mensen. Het geeft een bijzonder inkijkje in een wereld die velen van ons niet kennen. We zullen nog meer begrip en waardering krijgen voor al die mensen die er wél mee te maken hebben.

Al meer dan 20 jaar runt Bruno een opvang voor autistische kinderen die nergens anders terecht kunnen. Zijn goede vriend Malek leidt met zijn organisatie jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders van deze kinderen. Humouristische en confronterende situaties wisselen zich af. De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. (IMDb score: 7,5)

## Eco-Kasjroet

Rabbijn Clary Rooda komt op uitnodiging van de Commissie Kerk & Israël naar Veenendaal. Clary Rooda ontving in 2014 haar rabbinale bevoegdheid. Zij schreef haar scriptie over een ecologische benadering van de Joodse spijswetten (ECO-KASJROET), waarbij ethische principes als dierenwelzijn, fair trade en duurzaamheid een rol spelen. Dit zijn principes waar veel mensen zich mee bezig houden. Maar wat is daar nu specifiek Joods of christelijk aan? Veel mensen realiseren zich niet dat de basis van deze ethische principes al in de Torah/Bijbel staan.

Aan de hand van teksten uit de Joodse Bijbel en latere rabbijnse literatuur, tot moderne commentaren, gaan we ons verdiepen in deze onderwerpen en gaan in gesprek over hoe wij ons concreet als individu en gemeenschap kunnen inzetten voor een betere wereld. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

**Datum** dinsdag 10 november  
**Plaats** Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86  
**Tijd** 19.45 uur exact (koffie en thee vanaf 19.30)  
**Kosten** € 5,- (inclusief consumptie)  
**Contact** Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com

**Datum** donderdag 12 november  
**Plaats** Het Trefpunt, Petrakerk, Dennenlaan 5  
**Tijd** 20.00 – 22.00 uur, koffie/thee vanaf 19.45 uur  
**Contact** Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com



Een workshop over jouw rondje in de supermarkt



Onder leiding van Bert Wisgerhof bereiden we ons voor op het kerstfeest

## God in de supermarkt

Het is vast herkenbaar. In de supermarkt vraag je je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de 'gewone' boontjes uit Nederland? Vis, een hamburger of 'n sojaburger? Wat betekent dat gekke keurmerk precies? Wordt het de dure of de goedkope chocola? Als consument heb je 't niet makkelijk in de supermarkt. Bij elk schap moet je kiezen tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Keurmerken kunnen helpen, maar zijn vaak verwarrend.

De workshop "God in de supermarkt" verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De avond is actief, sociaal, informatief en gaat in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan. Wij laten ons daarbij inspireren door hoe Jezus omging met de armen en behoeftigen. 'Godindesupermarkt.nl' wordt aanbevolen door o.a. Groene Kerken en Micha Nederland. (Bij 20 deelnemers gaat de workshop door – aanmelding is dus verplicht.)

## Adventsliedereren zingen en spelen

Op de eerste zondag van Advent is het in veel kerken traditie om de liederen van Advent te zingen en te spelen. Bij die traditie sluiten we ons deze middag aan. In het liedboek zijn de liederen ruim vertegenwoordigd: de nummers 432 tot en met 466. Misschien boren we ook nog andere bronnen van adventsliedereren aan. En al zingend leren we ook dat elk van de vier zondagen van de Advent een eigen aard heeft. Wanneer u mee komt zingen, kunt u deze liederen thuis opnieuw zingen of lezen, als voorbereiding op het grote feest dat komt!

<b>Datum</b>	donderdag 19 november
<b>Plaats</b>	Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
<b>Tijd</b>	20.00 uur (koffie en thee vanaf 19.45)
<b>Kosten</b>	€ 5,- (inclusief consumptie)
<b>Leiding</b>	Alfred Slomp van 'Godindesupermarkt.nl'
<b>Contact en aanmelding</b>	John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl

<b>Datum</b>	zondag 29 november
<b>Plaats</b>	Petrakerk, Dennenlaan 5
<b>Tijd</b>	16.00 – 17.00 uur
<b>Contact</b>	Tine Stegenga, 521222, zw-ouderling-vz6@pkn-veenendaal.nl



Veenendaals Kamerkoor o.l.v. Herman Mussche  
Bert Wisgerhof, orgel



Mark de Jager  
Jonge theoloog des vaderlands 2020

## Festival of Lessons and Carols

Volgens Engels gebruik wordt, door middel van koor- en samenzang en een aantal Bijbellezingen, het verhaal verteld van de geboorte van Jezus en de aanloop daarnaar toe. Het Veenendaals Kamerkoor zingt muziek van onder meer Gustav Holst, Morten Lauridsen en John Tavener. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting, onder het genot van warme chocolademelk en glühwein.

### Een Britse kersttraditie

In 1880 introduceerde de bisschop van Truro, Edward White Benson, op Kerstavond een nieuwe liturgie. Deze werd door de Anglicaanse Kerk overgenomen en maakte ook binnen de Rooms-Katholieke en de Lutherse Kerk haar opwachting. Nog steeds worden in Engeland op Kerstavond op veel plaatsen Festivals georganiseerd. Ook buiten Engeland is deze traditie op of rond Kerstavond overgenomen, al is de vorm van de diensten verschillend.

## Theologie en ..?

Eind 2019 werd Mark de Jager, toen nog studierend voor gemeentepredikant aan de PThU in Groningen, verkozen tot jonge theoloog des vaderlands. Inmiddels is hij afgestudeerd.

Wat is er veranderd sinds zijn verkiezing en wat houdt hem nu bezig? Hoe denkt hij over theologie in het algemeen en hoe kan theologie volgens hem bijdragen in een debat over maatschappelijke vraagstukken?

Op deze en andere vragen, hopen we een antwoord te krijgen tijdens een avond met Mark. Uiteraard is iedereen welkom, maar toch: jongeren en jongvolwassenen willen we met name van harte uitnodigen om deel te nemen aan het gesprek.

Heb jij een vraag voor Mark? Is er iets dat je bezig houdt en waar je zijn mening over zou willen horen? Geef dit dan ruim van te voren door aan de contactpersoon: Hans Kroon: [hansjmkroon@gmail.com](mailto:hansjmkroon@gmail.com)

**Datum** Zondag 20 december 2020  
**Plaats** Petrakerk, Dennenlaan 5  
**Tijd** 15:30 uur, inloop vanaf 15:00 uur  
**Contact** Hans Kroon, 554622, [hansenlidykroon@gmail.com](mailto:hansenlidykroon@gmail.com)

**Datum** donderdag 7 januari  
**Plaats** Het Trefpunt, Petrakerk, Dennenlaan 5  
**Tijd** 20:00 – 22.00 uur  
**Contact** Hans Kroon, 554622, [hansenlidykroon@gmail.com](mailto:hansenlidykroon@gmail.com)



## Spoorzoeken in het Oude Testament

Laat u ze ook zo vaak links liggen, die verhalen uit het Oude Testament? Wat moet ik er mee, ze zijn me zo vreemd, ik heb er als modern mens geen enkele verbinding mee. In de komende avonden willen we proberen in de schatkamers van de Oudtestamentische verhalen binnen te dringen. Wat heeft u er voor nodig, vraagt u? Niet veel, alleen de bereidheid om vooraf de aangegeven Bijbelverhalen grondig door te lezen.

Lukas de Grootte zal onze gids zijn. Hij houdt zich al heel veel jaren bezig met het Hebreeuws en van daaruit met de verhalen van het Oude Testament. Een betere gids kunnen we ons niet wensen.

## The Butler

In The Butler kruipen we in de huid van de Afro-Amerikaanse butler Cecil Gaines, gespeeld door Forest Whitaker, en zijn vrouw Gloria, gespeeld door niemand minder dan Oprah Winfrey. Samen beleven zij de turbulente periode die de jaren 60 en 70 in Amerika is geweest.

De film is gebaseerd op het leven van Eugene Allen (1919-2010), die de butler was van acht Amerikaanse presidenten. Zijn carrière begon in 1952 toen Harry Truman de regerende president was en eindigde uiteindelijk in 1986, ten tijde dat Ronald Reagan president van Amerika was. Je wordt meegenomen in het leven van Cecil, die op een katoenplantage opgroeide en uiteindelijk butler in het Witte Huis werd. De film laat o.a. zien hoe de emancipatiebeweging van de Afro-Amerikaanse bevolking in Amerika bij Cecil grote innerlijke strijd oplevert. (IMDb score: 7,2)

<b>Datum</b>	maandag 11,18, 25 januari, 1 en 8 februari
<b>Plaats</b>	zaaltje Petrakerk, Dennenlaan 5
<b>Tijd</b>	20.00 – 22.00 uur (vanaf 19.45 uur koffie/thee)
<b>Leiding</b>	Lukas de Grootte
<b>Aanmelding</b>	Gerard Hörchner, 513613, ghorchner@planet.nl

<b>Datum</b>	donderdag 21 januari
<b>Plaats</b>	Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
<b>Tijd</b>	19.45 uur exact (koffie en thee vanaf 19.30)
<b>Kosten</b>	€ 5,- (inclusief consumptie)
<b>Contact</b>	Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com

**StudentAlpha**  
Veenendaal



Voor jou?!

## StudentAlpha

In januari 2021 gaat er weer een StudentAlpha van start. Dit is een cursus van 10 dinsdagavonden waar alle ruimte is voor kleine of grote vragen over het leven en het Christelijk geloof. Bijvoorbeeld: wie is Jezus, hoe leer ik bidden en hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? Geen vraag is te gek en je mening wordt gerespecteerd. De cursus is laagdrempelig en op een ontspannen manier gaan we met elkaar in gesprek.

Graag nodigen we je uit om kennis te maken tijdens ons Launch Event op 26 januari 2021. Tijdens deze avond wordt er voor je gekookt en kun je samen met leeftijdsgenoten (18 - 25 jaar) ervaren of de StudentAlpha iets voor jou is, vrijblijvend en gratis! Kom je ook?

Om te laten weten of je naar het Launch Event komt, of voor meer informatie, bezoek onze website: [www.studentalphaveenendaal.nl](http://www.studentalphaveenendaal.nl).

Je bent van harte welkom!

*Deze cursus wordt door jongeren uit diverse kerken georganiseerd. De pastores, de kerkenraad van de PGV en de commissie V.I.S. zijn niet betrokken bij de organisatie en de inhoudelijke inbreng.*

**Datum** dinsdag 26 januari  
**Contact** [www.studentalphaveenendaal.nl](http://www.studentalphaveenendaal.nl)

**Datum** dinsdag 2 februari  
**Plaats** Petrakerk, Dennenlaan 5  
**Tijd** 20.00 – 22.00 uur  
**Contact** Tine Stegenga, 521222, [zw-ouderling-vz6@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-ouderling-vz6@pkn-veenendaal.nl)



## Lezing NBG over de Dode Zeerollen

Hoe is de Bijbel ontstaan? Wat hebben de Dode Zeerollen daarover te zeggen? Helpen die om de Bijbel beter te begrijpen? Namens het NBG geeft dr. Bram van Putten daarover een lezing.

De Dode Zeerollen zijn Joodse handschriften van ruwweg 2000 jaar oud. Ze werden gevonden tussen 1947 en 1956 in grotten bij de Dode Zee. Ze worden wel de grootste archeologische vondst van de 20e eeuw genoemd. Van vrijwel alle Bijbelboeken zijn in die grotten hele rollen of fragmenten gevonden. De Dode Zeerollen bevatten een schat aan informatie over de Bijbeltekst en over de Joodse cultuur in de tijd dat het christendom ontstond. In recente Bijbelvertalingen zoals de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal is gebruik gemaakt van nieuwe inzichten die deze rollen hebben opgeleverd.



Over nieuwe en hoopvolle bewegingen!

## Lente in de kerk

We spreken over de kerk vaak met woorden als krimp, vergrijzing en kerksluiting. In zijn nieuwste boek 'Lente in de kerk' (ISBN 978 90 435 3370 6) laat René van Loon (Rotterdam) zien dat er ook een andere kant is. Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. Hij ging naar oude kerken die weer opbloeden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg daar naar het geheim van hun vitaliteit. Daarnaast beschrijft hij buitenlandse kerkmodellen en experimenten zoals de visie van Tim Keller en de 'Fresh Expression of Church' in Engeland. Op deze inspirerende 'lentereis', door binnen- en buitenland, wil hij ons deze avond graag een stukje meenemen.

René van Loon (1966) is predikant binnen de Protestantse Kerk. Hij werkt in Rotterdam en is zijn leven lang al bezig met missionaire vragen en activiteiten. Eerder schreef hij o.a. 'Gaan voor God' en 'Kerk voor de buurt'.

## Zingend op weg naar Pasen

Aan het begin van de Veertigdagentijd maken we ons deze middag vertrouwd met de liederen die ons op de weg naar Pasen begeleiden.

In het liedboek zijn dat de nummers 535 tot en met 564. Daar maken we natuurlijk een keuze uit. Beschouwende liederen, maar ook uitbundige en dansachtige melodieën, voor Palmzondag bijvoorbeeld. En wanneer we met velen zijn gaat het des te beter klinken. Welkom dus!

<b>Datum</b>	donderdag 11 februari
<b>Plaats</b>	Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
<b>Tijd</b>	20.00 uur (koffie en thee vanaf 19.45)
<b>Kosten</b>	€5,- (inclusief consumptie)
<b>Contact</b>	John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl

<b>Datum</b>	zondag 21 februari
<b>Plaats</b>	Petrakerk, Dennenlaan 5
<b>Tijd</b>	16.00-17.00 uur
<b>Contact</b>	Tine Stegenga, 521222, zw-ouderling-vz6@pkn-veenendaal.nl
<b>Leiding</b>	Bert Wisgerhof



## Duurzaamheid als thema binnen de christelijke gemeente



## Leven in een tijd van code rood

Sam Janse: De laatste tijd houden de vragen van duurzaamheid en levensstijl me steeds meer bezig. Ongetwijfeld omdat ik als opa van vier kleinzonen vaak denk over de tijd waarin zij straks volwassen zijn. Is er voldoende besef van urgentie in de samenleving?

En hoe zit dat in de christelijke gemeente? Wat betekent deze bezinning voor onze levensstijl? Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie wil ik een paar lijnen trekken die ons helpen ons standpunt (en onze levensstijl!) te bepalen. Helpt de idee van het rentmeesterschap ons verder? Wat betekent het Bijbelse begrip 'offer' voor ons? En kunnen we nog wel van het leven genieten als we onze levensstijl zo drastisch moeten veranderen?

Ik wil laten zien dat genieten van het goede leven iets anders is dan zo veel mogelijk consumeren en vliegen. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Het had in de Bijbel kunnen staan.

## The Shack

The Shack ('de hut') is een Amerikaanse film die in 2017 uitkwam. De film is gebaseerd op het boek dat in 2007 geschreven werd door William P. Young. In Nederland is het bekend onder de titel "De uitnodiging". Het boek stond vanaf halverwege juni 2008 tot begin 2010 bovenaan in de New York Times-bestsellerlijst in de categorie fictie.

In de nasleep van een vreselijke, persoonlijke tragedie ontvangt de hoofdrolspeler Mackenzie Philips een vreemde brief met een uitnodiging voor 'de hut'. De uitnodiging is ondertekend door 'Papa', de bijnaam voor God van zijn vrouw. Mackenzie gaat op de uitnodiging in en bevindt zich vervolgens op een mysterieuze reis op zoek naar waarheid, vergeving en acceptatie.

De film is anders dan anders, maar nodigt uiteindelijk wél uit tot nadenken en zal zeker indruk maken. (IMDb score: 6,3)

<b>Datum</b>	donderdag 4 maart
<b>Plaats</b>	Het Trefpunt, Petrakerk, Dennenlaan 5
<b>Tijd</b>	20.00- 22.00 uur
<b>Contact</b>	Tine Stegenga, 521222, zw-ouderling-vz6@pkn-veenendaal.nl

<b>Datum</b>	dinsdag 9 maart
<b>Plaats</b>	Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
<b>Tijd</b>	19.45 uur exact (koffie en thee vanaf 19.30)
<b>Kosten</b>	€ 5,- (inclusief consumptie)
<b>Contact</b>	Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com



De dag dat de kerk dichtging!



Marieke Muijen

## Anderhalve meter...

Natuurlijk is het zo dat niet de kerk dichtging, maar hooguit het gebouw. Maar op zondag 15 maart 2020, 'vandaag' precies één jaar geleden, ging De Open Hof wel plotseling dicht en kon de zorgvuldig voorbereide Holy Tea Kinderdienst ineens niet doorgaan. Sterker nog, vanaf toen ging alles, écht alles, op de schop; werd 'anderhalve meter' de norm en ging er van alles dicht of werd afgelast, waarvan je niet had gedacht dat dat ooit zou gebeuren.

Hoe het leven er een jaar later uit zal zien weten wij nu natuurlijk nog niet. Het lijkt ons goed om op 15 maart 2021 samen terug te kijken op de tijd die achter ons ligt. Vanaf het moment 'dat de kerk dichtging' en het leven van iedereen drastisch veranderde. Op welke manier we dat gaan doen en onder wiens leiding, dat weten we bij het schrijven van deze aankondiging nog niet. Je bent op onderstaande datum in elk geval welkom bij onze terugblik op dat jaar dat we niet zullen vergeten.

## Uit de kunst!

De Bijbel is een inspiratiebron geweest voor allerlei vormen van kunst. Op hun beurt laten kunstenaars een eigen licht schijnen op de Bijbelse verhalen. Een boeiende wisselwerking, waardoor een bekend (of wat minder bekend) verhaal nieuwe betekenis kan krijgen.

In deze kijk- en gesprekskring gaan we dat met elkaar ontdekken. Het is geen cursus kunstgeschiedenis, meer een ontdekkingstocht naar nieuwe invalshoeken en verdiepende ervaringen bij Bijbelverhalen. Voorkennis is dan ook uitdrukkelijk niet nodig, alleen nieuwsgierigheid en een open blik.

Per samenkomst zal één Bijbelverhaal centraal staan, vooralsnog wordt hierbij gedacht aan:

- Abraham stuurt Hagar en Ismaël weg (Genesis 21)
- De Emmaüsgangers (Lukas 24).

**Datum** maandag 15 maart  
**Plaats** Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86  
**Tijd** 20.00 uur (koffie en thee vanaf 19.45)  
**Contact** John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl

**Datum** donderdag 8 en 15 april  
**Plaats** Het Trefpunt, Petrakerk, Dennenlaan 5  
**Tijd** 20.00- 22.00 uur  
**Contact** Ada Westerink, 542232, ada.westerink@gmail.com





**De Open Hof en ZuidWest**